

Buurtgezinnen: “opvoeden doen we samen”

EEN MEERLING OPVOEDEN KAN SOMS ZWAAR ZIJN. ZEKER ALS ER NIEMAND IN DE BUURT IS AAN WIE JE HULP KUNT VRAGEN ALS HET EVEN TE VEEL WORDT. IN STEEDS MEER PLAATSEN IS ER DAN ONDERSTEUNING VAN BUURTGEZINNEN. STABIELE GEZINNEN WORDEN GEKOPPELD AAN EEN GEZIN DAT SOMS WAT HULP KAN GEBRUIKEN.

Buurtgezinnen is opgericht vanuit de oude gedachten ‘opvoeden doen we samen’. Rianne Theunissen, Coördinator Buurtgezinnen in Leudal en Maasgouw: “Vroeger was het veel normaler dat burens zich met elkaar en elkaars kinderen ‘bemoeiden’. Nu zijn we meer op onszelf, maar niet iedereen kan het altijd alleen. Wij willen ervoor zorgen dat er altijd iemand in de buurt is die kan helpen of met je meedenkt. Geen officiële hulpinstantie, maar een ander gezin dat toevallig bij je in de buurt woont.”

Er kunnen allerlei redenen zijn om aan te kloppen bij Buurtgezinnen. “Sommige ouders zijn overbelast, hebben zorgen door financiële problemen of hebben moeite om de aandacht over alle kinderen te verdelen. Of ze moeten allerlei dingen regelen, maar komen daar niet aan toe omdat ze continu de zorg hebben voor kleine kinderen. Soms is er wat extra aandacht nodig voor een kind dat langdurig ziek is. Of juist voor het broertje of zusje van zo’n kindje, omdat ook zij behoefte hebben aan één op één tijd. Wij zijn zelf steungezin voor een Pools jongetje. Zijn alleenstaande moeder kent hier maar weinig mensen. Als zijn jongere broertje ziek was, werd dit jongetje niet naar school gebracht, omdat de moeder geen oppas voor de jongste had. Nu fietst hij met ons mee naar school, als dit nodig is. Of hij komt na school een paar uur spelen met onze kinderen. Voor hem is dat meteen een leuke manier om de taal te oefenen.”

MAATWERK

Uit eigen ervaring weet Rianne hoe belangrijk het is dat er ruimte is voor maatwerk. “Ik ben zelf moeder van vier jongens. De oudsten waren 4,5 en 2,5 toen onze tweeling werd geboren. Onze oudste zoon had medische problemen, één van de baby’s



had een hartafwijking en de ander was een echte huilbaby. Dit was soms best zwaar. Op het consultatiebureau werd mij verteld dat er een welzijnsorganisatie was die de oudste kinderen af en toe mee kon nemen naar de speeltuin. Dit voelde niet goed, het voelde alsof van tevoren al vaststond wat voor hulp ik nodig had.”

Wat dat betreft, is Buurtgezinnen echt anders. “We kijken samen naar waar behoefte aan is. Vindt het vraaggezin het fijn als iemand de oudste kinderen af en toe meeneemt naar de speeltuin? Of is het juist prettiger als iemand even op de baby’s let, zodat de ouder ongestoord aandacht aan de oudere kinderen kan schenken?”

WAS OPHANGEN

Vraaggezinnen worden soms doorverwezen door een huisarts of consultatiebureau, maar ze kunnen zich ook zelf bij Buurtgezinnen melden. Er zijn uitgebreide intakes met de vraaggezinnen en steungezinnen, zodat Buurtgezinnen de beste match kan maken. “We willen zeker weten dat het steungezin ervaring heeft met kinderen en dat een kind er veilig is. En dat er in het vraaggezin geen problemen spelen die te ver gaan voor een vrijwillig steungezin, zoals een verslaving of ernstige psychische problemen.”

Het idee is dat een kind gewoon meedraait in het leven van het steungezin. “Moet je een was ophangen? Gewoon doen. Een boodschap doen? Neem het kind gewoon gezellig mee. Natuurlijk mag je ook koekjes bakken of gezellig iets gaan ondernemen. Maar je hoeft echt niet elke keer naar een binnenspeeltuin of attractiepark. Het gaat er vooral om dat steungezinnen een veilige plek bieden waar geen stress en drukte is, en waar het kind zich welkom voelt.”

Meer weten over wat Buurtgezinnen kan betekenen of interesse om steungezin te worden? Kijk op www.buurtgezinnen.nl.



Wendy de Wild