



Maicah:

"Daan is een soort **BONUSBROER** geworden"



Daan

Maicah



**Sommige kinderen hebben meer rust nodig dan anderen. Omdat zij bijvoorbeeld een heel vol hoofd hebben, met veel gedachtes. Of omdat het thuis even lastig is. Maar soms kun je die rustige plek in je eigen huis eventjes niet vinden. Ook Daan (13) had hier last van. Daarom gaat hij zo nu en dan naar het gezin van Maicah (12). En inmiddels zijn de twee jongens dikke vrienden.**

Daan is de oudste broer van vier kleine broers en zussen. Het kan bij hem thuis daarom behoorlijk druk zijn. En als je autisme hebt, zoals Daan, dan heb je soms wat meer rust nodig. Maar met kleine kinderen in huis is een rustige plek vinden eigenlijk onmogelijk. "In de woonkamer is er altijd veel geluid. Dat is weleens lastig."

Maicah woont met zijn vader en moeder in een groot huis met ruime tuin in Nes aan de Amstel. Hij heeft geen broers of zussen. "Bij mij thuis kan het best heel stil zijn en soms ook wel een beetje saai", zo vertelt Maicah zelf. "Ik zit op De Cirkel in Amstelveen en het is soms best ver om vanaf mijn huis naar vrienden van school te gaan."

**RUST EN GEZELLIGHEID** Simpel gezegd heeft Daan de rust nodig, die in het huis van Maicah vaak is. Daarom is het gezin van Maicah *Buurtgezin* geworden. Dat betekent dat je als gezin graag kinderen en ouders helpt, die

het thuis even wat lastiger hebben. Inmiddels gaat Daan, sinds anderhalf jaar, iedere maand een dagje naar Nes aan de Amstel. "Het was eerst even wennen, omdat je elkaar niet kent. Maar Maicah en ik klikten eigenlijk meteen. En ook met zijn ouders heb ik het heel gezellig. En hier kom ik echt even tot rust", vertelt Daan.

De jongens spelen buiten, gamen, bouwen aan de hut of springen op de trampoline. "Ik heb er echt een heel goede vriend bij", vertelt Maicah. "Daar ben ik blij om." De jongens hebben inmiddels ook al een paar keer bij elkaar gelogeed en een filmavond gehouden.

Daan: "Ik kan mij voorstellen dat kinderen het misschien een beetje spannend vinden om voor de eerste keer even bij een ander gezin te komen. Maar je woont er niet hè? Je gaat er gewoon chillen en je kunt er dus ook, zoals ik, nieuwe vrienden maken."

Ook beide ouders zijn blij dat het zo klikt tussen de jongens en dat de gezinnen elkaar kunnen helpen. "Maar de heren mogen best een beetje minder gamen", zeggen ze lachend.



**ZOU JIJ OOK WELEENS ERGENS TOT RUST WILLEN KOMEN?** Of een kind uit de buurt willen helpen? Kijk dan eens op [buurtgezinnen.nl](http://buurtgezinnen.nl)

