



Waarom moeilijk doen als het samen kan ...

Christel Colleij

Coördinator Buurtgezinnen Gemeente Eindhoven (Stratum en Tongelre)

De missie van de Stichting Buurtgezinnen is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. In verschillende gemeenten in Nederland is deze stichting actief waaronder in Eindhoven. Christel Colleij treedt in deze gemeente op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen bij elkaar.

Kun je uitleggen wat Buurtgezinnen inhoudt?

Buurtgezinnen gaat om samen doen en verbinding, er zijn voor elkaar. Toegankelijk en gelijkwaardig. Gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (vraaggezinnen), worden gekoppeld aan een gezin in de buurt dat wil en kan helpen (steungezinnen). De hulp die steungezinnen bieden is alledaags en op maat. Zo kan het gaan om een wekelijkse speelafpraak, maandelijks een weekend logeren of het ondernemen van specifieke activiteiten. Deze vorm van ondersteuning geeft vraaggezinnen lucht. Maar ook voor de mensen die hulp bieden, geeft het voldoening en verrijking. Het gaat om over en weer iets geven en ontvangen.

Wie is Christel Colleij?

Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons, die ik onze avonturiers noem. Zij zijn een jaar na elkaar geboren. Zo met zijn vieren vormen we nu een fijn gezin waar meestal alles relaxed loopt. Een aantal jaar geleden was dit wel anders toen zowel mijn man als ik plotseling werden geconfronteerd met gezondheidsuitdagingen, na de geboorte van onze jongste. Ondanks dat we ook toen een fijn netwerk om ons heen hadden, hadden we ontzettend geholpen geweest met zoiets als Buurtgezinnen. Ik realiseer me mede daardoor dat het verschil tussen een vraag- of een steungezin best klein is. Er kan zich van alles in je leven voordoen dat de gezinssituatie kan veranderen.

Ik zie mezelf als een verbinder in hart en nieren en wil mensen de mogelijkheden bieden het beste uit zichzelf te halen. Dat staat eigenlijk al mijn hele werkzame leven centraal; als arbeidsbemiddelaar, trainer en coach. Toen ik zelf moeder werd, nam die behoefte nog meer toe en ben ik sociaalpedagogische hulpverlening gaan studeren met jeugd als specialisatie. In mijn vrije tijd sta ik graag voor en met mensen in de keuken. Ik stap geregeld op de fiets, we gaan graag kamperen met het gezin of op avontuur met de jongens naar het bos of het strand.

Wat spreekt je aan in Buurtgezinnen?

Buurtgezinnen betekent voor mij verbinden en kijken naar mogelijkheden. Ieder gezin komt van tijd tot tijd voor uitdagingen te staan. Hulp vragen was destijds niet het eerste wat bij mij opkwam. Maar ik heb mogen ervaren hoe waardevol het is om een fijn sociaal netwerk om me heen te hebben. Door dat sociale netwerk te vergroten, zijn er vaak opeens veel meer mogelijkheden. Hulp ontvangen van een ander betekent niet dat je hebt gefaald, het betekent dat je er niet alleen voor staat. Al moet je soms even een drempel over om hulp te vragen. Met Buurtgezinnen kijken we waar we kunnen verbinden zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Want waarom moeilijk doen, als het samen kan?

Kijk voor meer informatie over het werk van Christel op Buurtgezinnen.nl.