

Vanuit je hart en met compassie voor de ander

Iris Meijerink

Coördinator Buurtgezinnen.nl Gemeente Woerden

De missie van de Stichting Buurtgezinnen.nl is: bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. In verschillende gemeenten in Nederland is deze stichting inmiddels actief waaronder in Woerden. Iris Meijerink treedt hier op als coördinator en brengt vraag- en steungezinnen in deze gemeente bij elkaar.

Wat betekent Buurtgezinnen.nl volgens jou?

Omzien naar elkaar. Vanuit je hart en met compassie voor de ander. Stress, ziekte, relatieproblemen, geldzorgen etc., het kan echt iedereen overkomen. Buurtgezinnen.nl wil deze overbelaste gezinnen in praktische en emotionele zin steunen. Want als ouders lijden, dan heeft dit altijd invloed op de kinderen. Hoe fijn is het dan te weten dat je er niet alleen voor staat. Voor veel gezinnen is het vanzelfsprekend om hulp in te roepen van familie, vrienden of kennissen op momenten dat het allemaal teveel wordt. Voor sommige gezinnen ontbreekt zo'n sociaal netwerk. Dan biedt Buurtgezinnen.nl op een laagdrempelige en informele wijze uitkomst.

Wie is Iris Meijerink

Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen. Hiervoor heb ik jarenlang bij een welzijnsorganisatie gewerkt. Van dichtbij heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat mensen écht gezien, gehoord en begrepen worden. Ik heb altijd al belangstelling gehad voor mensen en ben nieuwsgierig naar wat hen écht bezighoudt. Vorig jaar heb ik de keuze gemaakt om me hierin professioneel verder te ontwikkelen. Ik volg nu een driejarige opleiding tot begeleider van mensen en organisaties in ontwikkeling. Nieuwe mensen ontmoeten en verbinden vanuit betrokkenheid, dat is waar ik blij van word.

Wat drijft jou om voor Buurtgezinnen.nl te werken?

Ik prijs me enorm gelukkig met onze kinderen en de kansen die zij krijgen om redelijk onbezorgd op te groeien en zich verder te ontwikkelen. Ook voor mij is het soms best een uitdaging om elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Gelukkig sta ik hierin niet alleen. Dat gun ik andere gezinnen ook. Dat er iemand is die wil helpen, gewoon vanuit betrokkenheid en met respect voor de waarden en normen van de ander. Wat ik zo mooi vind aan Buurtgezinnen.nl is dat het om verbinding gaat. En dat ik die verbinding mede tot stand mag brengen. Iedereen heeft wat te bieden en we hebben allemaal weleens hulp nodig. Samen mooie momenten creëren voor gezinnen en kinderen. Momenten die zorgen voor een goed gevoel, fijne herinneringen en positieve energie. Daar zet ik me graag voor in!

Voor meer informatie over het werk van Iris Meijerink, kijk op Buurtgezinnen.nl.